



*Povl Markussen holdt tale for fødselaren*

## Til Kulturøkologisk Forenings 30-års jubilæum og navneskifte til ”Verdensmål Forening Albertslund” den 11.6.2024

Når Kulturøkologisk Forening (KØF) har valgt at holde sit jubilæum her i Biotopia, er det fordi, det langt hen ad vejen er KØF, der i det daglige passer og plejer Biotopia på frivillig basis. Foreningens medlemmer kommer 2 gange om måneden og sørger for, at alt er, som det skal være, at det hele ikke gror til, at stierne er klippet, at det ikke flyder med affald, at skiltene er, hvor de skal være, at Oplevelsesstien er fremkommelig osv.

Men egentlig startede det med foreningens interesse for natur og biodiversitet et helt andet sted. Det startede nemlig med bekæmpelse af bjørneklo. Det er nu 20 år siden. Kommunen var dengang meget befængt med bjørneklo, ja i en sådan grad, at man var på nippet til at bruge gift i bekæmpelsen. Men der gik KØF's grænse. Vi ville ikke være med til at forgifte naturen og forurene grundvandet. Derfor besluttede vi at adoptere Hyldagerparken, som var et af områderne i byen med flest bjørneklo. Med spader, stikkere og le kastede medlemmerne sig ind i kampen mod bjørnekloen. Det gik så godt, at kommunen spurgte, om ikke foreningen også ville påtage sig bekæmpelsen i resten af Store Vejleådal. Det ville KØF godt, men ikke på frivillig basis. Kun mod betaling, og sådan blev det. Samtlige midler tjent på bjørneklobekæmpelse er siden blevet doneret til projekter og solcelleanlæg til skoler og børnehjem for gadebørn i Afrika – og det er faktisk blevet til mange solcelleanlæg, for bjørnekloen i Albertslund skulle ikke tælles i tusinder, men i millioner!

Siden har kommunen spurgt, om KØF ikke også ville fjerne skræpper, pileurt, gyldenris og vild pastinak. Men nej! For at sige det lige ud: Vi gider ikke mere! Nu har vi i 20 år bekæmpet, bekæmpet og bekæmpet bjørneklo. Nu vil vi ikke bekæmpe mere! Nu vil vi skabe mere natur! Det er derfor, vi hjælper til i Biotopia – og alt i alt er KØF nok den forening i Albertslund, der har gjort allermost for Biodiversiteten her i byen de seneste 20 år.

Men KØF's historie går længere tilbage – tilbage til Kulturby 96. I vinteren 1992-93 indkaldte borgmester Finn Aaberg til nogle "Ildsjælemøder", for hvad skulle Albertslund bidrage med, når (Stor)København skulle være Europæisk Kulturby i 1996? Vi var 2 grupper, der satte os sammen. Den ene var til Kultur, folkefest og farver. Den anden til Økologi, bæredygtighed og ansvarlighed. Kunne vi kombinere de to dimensioner, var vi sikre på, at der kunne komme noget spændende og dynamisk ud af det. Men hvordan skulle vi gøre det!? Der gik et halvt år med snakke og møder, og så pludselig var den der. En aften til et møde i BS 72's klublokaler. Som et lys fra en klar himmel. Vi ville lave en Kulturøkologisk Højskole! Men det skulle være en omvendt højskole. Folk skulle ikke komme til Højskolen. Højskolen skulle komme til folk. Den skulle komme ud i boligområderne, ud i byens "landsbyer", ud i hverdagslivet, der hvor folk er, bor og lever.

Vi fik lavet et katalog med 27 lokale og engagerede mennesker, der kunne noget og havde noget på hjertet: Fællesskaber i boligområder, det nye hverdagsliv, økologi, natur, fællesarealer, kompostering, bæredygtige boformer osv. Et flot katalog, men der kom ikke meget ud af det. Så i stedet begyndte Højskolen at lave sine egne arrangementer. Bydelslegene i Birkelundparken, med cirkustelte og tusinder af deltagere, var det største. Det stod på i 8 år.

Efter Kulturbyåret blev Højskolen til en almindelig medlemsforening: Kulturøkologisk Forening i Albertslund. I vel rundt regnet et 10-år kæmpede vi for "Ja til Vestskoven - Nej til mere motorvej!", i et forsøg på at undgå udbygningen af Frederikssundmotorvejen gennem Vestskoven. Vi udgav også Årbøger, med alle de kulturøkologiske tiltag, der foregik i Albertslund. En anmelder på "Information" fik en gang fat i et eksemplar, hvorefter han i avisen skrev: Albertslund er en forstad til København. Når man læser Årbogen, skulle man tro, det var omvendt.

Så var der de store mosaikker, der stadig pryder mange af byens betonvægge. Den største, klodemosaikken på støjmuren ved jernbanen, blev lavet op til FN's globale Klimatopmødet i 2009 i Bella Centeret. Vi kaldte den: "Globale aftaler eller flere kloder".

I Syd malede vi to gårdhuse og udsmykkede med malede figurer, der svarede til områdets Kvarterer. Det blev der en vældig ballade om, for huse skal være grå og kun grå. Ærgerligt når vi ved, at farver gør os glade. Figureerne gav vi navnet "De forbudte figurer". De hænger i dag på beboerhuset i VA 4 Syd.

Vi har lavet Store Vejleå Trampesti, arrangeret et hav af guidede cykelture, udgivet kulturhistoriske hæfter, Naturlejr og plantet træer. Da det kom på tale at rive Vridsløselille fængsel ned, var vi med til at stifte Fængselsvennerne, for at bevare nogen af de kulturhistoriske bygninger og fængselsparken.

Hvert år laver vi en Bydiversitetsplakat, der de senere år er blevet til en temaplakat, og så uddeler vi årligt Lyspunktprisen, til nogen der har gjort en ekstraordinær indsats for byen og fællesskabet.

Alt det kan man få og være med til, for et beskedent kontingent på kr. 75 for en person og kr. 100 for en husstand. Det er da billigt

På et tidspunkt ville vi have et slogan. Det endte med "Holdning og Handling". For verden trænger til

handling. Det er for slapt, bare at have en masse ”dyre” holdninger, for så ikke at handle. Da Verdensmålene kom til, tilføjede vi dem til sloganet: ”Holdning og Handling for Verdensmålene”. Og i sidste ende har netop Verdensmålene nu inspireret os til foreningens nye navn ”Verdensmål Forening Albertslund”.

Det er et godt navn. Det er mere selvforklarende end det gamle, der måske nok gav mening for 30 år siden, men som i dag skal forklares hele tiden. For når vi siger ”Kultur”, mener vi ikke kultur i form af teater og film, men den måde, vi lever livet på. Og når vi siger ”Økologi”, mener vi ikke økologiske fødevarer, men bæredygtighed og kredsløb. Det er bare bøvlet at hedde noget, man ikke er.

Så derfor nu TAK til Kulturøkologisk Forening, fordi du har været der de første 30 år. Tillykke med jubilæet og tillykke med det nye navn