



Også hos os i Verdensmål Centeret er det de samme nisser, der kommer i vinduet år efter år efter år

Julen – måske bedre end sit rygte

Julen er ikke ligefrem kendt for at være klimavenlig, men på nogle områder er den faktisk ikke så ringe endda – eller har i hvert fald har potentialet til ikke at være det.

I Verdensmål Centeret har vi kigget lidt nærmere på julens traditioner i forhold til klimaet, og er kommet frem til resultater, der nok vil overraske nogen, for julen er måske slet ikke så slem, som vi går og tror. Ser man f.eks. på julemaden, så er der godt nok rigtig meget kød involveret, og det er ikke specielt klimavenligt, men sammenlignet med andre festlige lejligheder, så spiser vi ikke meget klimabelastende oksekød i julen, og der er mange af årstidens lokale råvarer på menuen. Det gør julemenuen mere klimavenlig end andre festmenuer. Skærer vi derfor lidt ned på kødindtaget, lader være at overspise og får udnyttet resterne, kan vi ligefrem spise julemad med god klimasamvittighed.

Et andet sted, hvor julen er klimavenlig, er i forhold til vores transport. Sammenligner man med andre ferieperioder i løbet af året, er juleferien den ferie, hvor DSB sælger allerflest togbilletter, og hvor færrest rejser langt med fly. Der er godt nok stadig rigtig meget biltrafik, men bilerne er fyldt godt op, og det gør klimabelastningen per. person mindre.

Et tredje sted, hvor julen heller ikke er så skidt for klimaet, er i forhold til pynten. For de fleste mennesker handler julen om traditioner, og det meste skal helst ligne sidste års jul. Det betyder, at vi genbruger meget af den pynt, vi har brugt tidligere, og at vi også vi bruge den til næste år.

Men der er også et ”men”

Når det er sagt, så halter julen helt klart, når det kommer til overflod. Julen er den tid på året, hvor vi smider mest mad ud, hvor der bliver købt flest ting, som aldrig bliver brugt, og hvor elforbruget topper. Heldigvis kan der gøres noget ved det, uden at det går ud over julehyggen. Vi kan jo starte med at lave lidt mindre mad og sørge for, at resterne også bliver spist. Vi kan blive bedre til at lave gode ønskesedler, og spørge efter andres, så alle får og giver gaver, der rent faktisk spreder glæde og bliver brugt. I forhold til elforbruget kan det være svært at skære meget ned, men man må gøre, hvad man kan, og så i øvrigt flytte så meget af forbruget til tidspunkter, hvor strømmen er billigst - for da er den også mest klimavenlig.