



*Et af Line Hvids herlige vægmaleri i Rækkehusene i Syd*

## Oplev din egen by i ferien

Du har måske ikke lige tænkt på det, men lige her i ”din egen baghave” er der masser af spændende steder, der er et besøg værd. De kunne være et godt mål i ferien.

Der findes et væld af spændende og dejlige steder i Albertslund, og er du vant til kun at komme rundt i bil, så er det endnu mere oplagt her i ferien at tage cyklen og komme rundt og opleve byen fra en anden vinkel, end den du plejer at se den fra.

### Seværdigheder i Albertslund Syd

I Albertslund Syd kan du tage en tur op på de nye Hyldager Bakker, nyde udsigten, se den nye flotte isfugl, og lægge mærke til hvilken effekt de nye bakker har på trafikstøjen fra motorvejen. Der er også Thomas Dambos glemte kæmper. I Albertslund ligger Thomas på Høghsbjerg, og Lille Thilde står lige på den anden side af kommunegrænsen i Vallensbæk mose, der også er et dejligt område at gå eller cykle i. Et stop på turen kunne være et besøg i rækkehusene syd for Kongsholm Allé, hvor kunstneren Stine Hvid tre steder har lavet nogle utrolig flotte vægmalerier.

### Seværdigheder i Albertslund Nord

I Nord kan du starte med at køre til Vikingelandsbyen og Vikingebroen, der er det længste rekonstruerede vej- og broforløb fra vikingetiden i verden. Herefter kunne du prøve om du kan klare at køre hele vejen

op ad cykelstien til Kroppedal Museum, der for tiden har to særudstillinger. Den ene handler om, hverdagen for en familie i vikingetiden og den anden er en dronemotoudstilling, der fejrer Albertslund Kommunes 50-års jubilæum i 2023. Museet har åbent tirsdag til søndag fra 12.00 til 16.00. Det koster 50 kr. for voksne over 18 år, og er gratis for børn. På både turen ud og hjem kører du gennem Vestskoven, så der er rig mulighed for at køre adskillige dejlige omveje.

## **Seværdigheder midt i byen**

Der er også spændende ting midt i byen. Et must er Biotopia, der ligger i Birkelundparken. Biotopia er et inspirationssted for mere biodiversitet. Gå en tur på Oplevelsesstien, tjek klaplågerne og bliv klogere på små og store ting i naturen. Se også den døde ræv og grævling i rådneburet. Et andet must er fængselsgrunden. Inden længe vil området blive omdannet til en ny bydel, så hvis du skal nå at se fængslet, som det var, er det nu. Nyd porten, inspektørboligen, de gamle træer og i det hele taget det åbne rum midt i byen.

God sommerferie – i Albertslund!