



Det bugner med store lokkende badebassiner i butikkerne, men lad dem blive i butikken, lyder opfordringen fra Verdensmål Centeret

Lad nu vær....

Det handler om vand! På grund af forurening og stigende forbrug i tørken kan vandværkerne ikke følge med. Derfor kan vi ikke bare tage vandet i hanen for givet, som vi plejer. Egentlig er det helt på hovedet. Det er nu, hvor vi virkelig har brug for vand, at vi skal spare allermost på det. Men sådan er det, og derfor har vi en række umiskendelige opfordringer:

Lad nu vær med at købe et nyt badebassin - lad det blive i butikken og spar pengene!

Lad nu vær med at fylde el kedlen - varm kun den mængde vand, du skal bruge!

Lad nu vær med at fylde gryden med kartoflerne - kom et par centimeter i bunden af gryden og så et tætsluttende låg på!

Lad nu vær med at skylle ud i toiletet hver gang - hvis du kun har slået en streg, behøver du ikke nødvendigvis skylle ud hver gang!

Lad nu vær med at tage lange bade – gå efter en hurtig skyller!

Lad nu vær med at spilde vand - sørg for at bruge alt, du lukker ud af hanen!

Og lad nu i det hele taget vær med at bruge mere end højest nødvendigt - det er god karma og fornuftig

samfundssind!

Og i øvrigt, lad også vær med at klippe hækken. Det er en misforståelse, at den skal være klippet til Sankt Hans og særligt i år, hvor det er så tørt. Klipper du hækken, laver du en masse åbne sår på grenene, som hækken skal bruge en masse vand på at lukke - og vand er det eneste, hækken IKKE har til rådighed, så derfor tager den skade af alt det klipper i tørken.