



Agenda Centeret er fortid - Verdensmål Centeret er fremtid

Den 1. januar er der ikke længere noget, der hedder "Agenda Center Albertslund". Vi skifter navn til "Albertslund Verdensmål Center" (AVC). Navneskiftet sker samtidig med Centerets 25 års jubilæum. Det er dog ikke med vemod, vi siger farvel til det gode gamle navn, vi har båret i 25 år. Tværtimod – det er helt i tråd med Centerets tankegang, at møde udfordringerne, som de ser ud i dag, med nutidens svar og den viden vi har tilegnet os undervejs. Og vi må erkende,

at "Agenda 21" har haft sin tid. Det blev født på den store FN konference i Rio de Janeiro i 1992, og havde særlig fokus på miljø og energi. Det er der i den grad stadig brug for at have fokus på, men det skal sættes ind i en større sammenhæng. Verden er blevet klogere. Der skal bygges ovenpå Agenda 21. Tingene skal ses i et bredere perspektiv. Det er det, FN gjorde, da de definerede de 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling - og det er den tråd, vi tager op lokalt.

Filosofien bag Verdensmålene

Skal man forstå filosofien bag verdensmålene, kan man tænke på en gammel ramponeret cykel. Det er ikke godt nok at lappe den, hvis den også mangler et led i kæden. Og heller ikke omvendt. Det nytter ikke at fikse kæden, hvis hjulet stadig er punkteret. Begge dele skal ordnes, ellers kommer cyklen aldrig til at køre godt igen. Sådan er det også med samfundet – globalt og lokalt. Hvis vi vil en bæredygtig udvikling, skal der arbejdes med alle 17 mål. En for alle og alle for en! Er der et mål, der ikke bliver opfyldt, går det ud over de andre. Målene er hinandens forudsætninger – og hinandens akilleshæl. Tingene hænger sammen.



Hvad betyder det i praksis, at vi nu skal hedde Verdensmål Center?

I praksis kan det godt være, at I ikke vil mærke så meget til, at vi nu kommer til at hedde Verdensmål Center. Det er nemlig noget, vi har gået og arbejdet med, hen over de sidste par år, så forandringerne er nærmest kommet snigende. Og konkret vil vi også stadig støtte albertslunderne i deres bestræbelser på at leve mere bæredygtigt. Vi vil stadig sætte projekter i gang, lave kampagner og hjælpe med at få ting til at ske rundt om i byen. Men vi vil også flytte noget af vores fokus fra boligområdeniveau til borgerne, f.eks. med mere undervisning i skolerne. Vi vil snakke meget mere om Hverdagsmål. Vi vil prøve at grave et spadestik dybere og vise sammenhænge, når vi kommunikerer. Internt laver vi om på vores 5-års mål inden for vand, varme og affald – vi nedbryder siloerne og tænker i stedet tværs af sektorerne, på tværs af

Verdensmålene. Og så handler Verdensmålene også meget om samarbejder, om at skabe partnerskaber. Ingen kan alt, og i Verdensmål Centeret kan vi ikke håndtere alle mål. Derfor vil vi prioritere partnerskaber.

Ingen jubilæumsfest, men....

Pga. corona har vi ikke planer om at invitere til hverken navneskift eller jubilæum – til gengæld skruer vi op for indsatsen for klimaet og mere natur. Den 1. februar starter vores nye medarbejder, der skal arbejde med vores og kommunens mål om at skabe 10 % mere natur i byen, herunder ikke mindst 500.000 nye træer. Det er vores bidrag til at finde løsninger på vor tids to største udfordringer; Klimakrisen og Biodiversitetskrisen (Verdensmål 13 og 15). Træerne optager CO₂, skaber skygge og køler byen for os, beskytter grundvandet og giver meget mere natur. Derfor skal vi have mange flere af dem. De spiller lige ind i en lang stribe verdensmål, og vi glæder os til at realisere planerne i samarbejdet med alle jer - eller skal vi sige i Partnerskaber (Mål 17) med alle jer, for at blive i Verdensmål-terminologien

Tak for jeres engagement i 2020 og vi ønsker os.....

Vi kunne desværre ikke mødes så meget derude i virkeligheden i 2020, vi håber dog at kunne få revanche i 2021. Men tak for jeres interesse for og engagement i vores bys omstilling i året der gik. Og hvis I nu gerne vil betænke vores lille Center med en jubilæumsgave, så vær ikke i tvivl om, at det vi ønsker os allermest er, at I sætter jer et Hverdagsmål! Et der ikke er for svært, men hvor I alligevel skal anstrenge jer. For så har I nemlig også ”meldt jer ind” i den store globale bevægelse for realiseringen af Verdensmålene