

Bestyrelsens beretning for perioden jan. 2010 - okt. 2010

Det er en kort beretningsperiode denne gang. For sidst vi holdt Årsmøde var i januar 2010. Årsmødet blev jo udsat i tre måneder, fordi vi var nødt til helt at koncentrere os om at få klodemosaikken lavet. Men nu er vi så tilbage på sporet med Årsmøder i oktober.

Klodemosaikken - Globale aftaler eller flere kloder!

Mosaikken blev færdig i december 2009 og har lige siden sendt sit budskab til de forbipasserende togrejsende. Vores forhåbning er at få lys på mosaikken under det næste Klimatopmøde (COP 16), der afholdes i Mexico til november – så det arbejder vi på. Men ellers fik vi lavet et filmklip, som kan ses på YouTube (søg på ”Albertslund” og ”mosaik”), vi fik lavet en udstilling, som foreløbig har været på biblioteket i 3 uger, og så har vi ikke mindst fået lavet hæftet ”Mosaikkerne i Albertslund”, som fortæller om alle vores 7 mosaikker i byen. Med hæftet giver vi en samlet fremstilling af mosaikkerne om deres tilblivelse, ideer og de hundredvis af historier de rummer.

Ved to af mosaikkerne har vi opsat folderholdere, hvorfra folk selv kan tage et hæfte.

Men ellers er nogen af mosaikkerne jo kommet i reparationsalderen, og da det ikke sådan lige er til at skifte fliser i dem, så bliver de vedligeholdt med en klat maling i ny og næ.

Generelt har vi ingen alvorlige problemer med graffiti eller anden hærværk på mosaikkerne. To store graffiti'er på Klodemosaikken har vi dog haft, men heldigvis kun på det sortmalede himmelrum og på den ene grå side, som vi hurtigt kunne male over.

Fra motorvej til etik, klima og ”Kultur i Natur”

Løbet er jo kørt i forhold til Frederikssundsmotorvejen. Den er besluttet – selvom så den økonomiske krise kan komme til at forsinke den.....?!

Og så er der udvidelsen af Motorring 4. Den har vi lavet høringssvar til, og følger den videre proces omkring. Vores grundholdning er (hvis altså det bliver besluttet at udvide motorvejen), at dens negative påvirkning af byen (i fht. støj, vand, luft/CO2 og dyreliv) skal gøres mindre, end den er i dag. Men arbejdet med M4 kommer næppe op i samme gear, som det årelange arbejde med Frederikssundsmotorvejen. Derfor har bestyrelsen diskuteret, hvad vi så skal kaste os over. Og her var det, at ideen om at lave holdningsmættede ting og sager i det offentlige rum udviklede sig – i to retninger. Dels i en etisk retning og dels i en Klima retning.

- Den etiske retning.

På Kommunens grønne dag på materialegården i april havde vi lukket en høne inde i et bur. Ganske vist et bur der var dobbelt så stort, som den plads en burhøne har (hvilket svarer til en A4 side), men det var rigeligt til at folk blev forargede over, hvordan vi i Danmark behandler vores dyr, og det blev ikke bedre, når vi fortalte folk, at 60 % af de æg vi spiser, kommer fra burhøns. Det fik vi mange gode snakke om, og det fik skubbet til ideen om at fokusere mere på det etiske, omkring den mad vi spiser. Et stort område der er for lidt fokus på og viden om, og som har et godt potentiale for holdningspåvirkning.

Stikord i den sammenhæng er ”Befri burhønsene!”, ”Klimamad” og ”Smid ikke mad væk”.

Det kan f.eks. udmøntes i en udstilling om madforbrug rundt om i verden, og i, at vi i en af byens tunneller på den ene væg maler, hvordan burhøns lever og på den anden væg, hvordan økologiske høns har det.

- Kilma retningen.

Nu vi har gode erfaringer med at lave et stort meningsfuldt motiv til ”togfolket”, så var det, vi tænkte, at det kunne være sjovt også at lave eet til bilisterne. Men da vi har fået vores lyst til at lave store mosaikker styret for en stund, blev det til ideen om at lave et stort motiv af krokus på en af motorvejsvoldene. En kunstner ville sikkert kalde det for ”Land-art”, men vi er ikke kunstnere, så vi kalder det mere beskedent for ”Kultur i Natur”. I første omgang er planen, at lave en 3 meter stor sol som symbol på, at vi skal udnytte solens energi – ikke olie, kul og gas. Hvis vi ellers kan få blomsterne til at gro, som vi vil have dem til, så kan vi altid udvide motivet med en vindmølle, en solfanger, en solcelle og noget vandkraft. Men nu prøver vi først, om vi kan få solen til at arte sig, som planlagt. Senere kan det også blive til motiver andre steder i byen – Høgshbjerget måske,,,,

Bjørneklobekæmpelse

Årets bjørneklobekæmpelse har gået sin slagne gang. I Hyldagerparken var vi på frivillig basis på 8. år, og i resten af Store Vejleå dalen har vi bekæmpet bjørneklo på de ufremkommelige steder for kommunen mod et honorar, som ubeskåret bliver sendt som hjælp og mikrolån til Afrika.

Mikrolån til afrikanske kvinder og støtte til Care

I kølvandet på den underslæbende bank i Afrika, der skulle have formidlet mikrolån, men i stedet svindlede, så er lånemulighederne til kvinder inden for landbrug og undervisning aldrig rigtig kommet op i gear igen. Vi låner fortsat penge ud til de få kvinder, der dukker op på ”MyC4”, der er den organisation, som står for hele låneriet, men da vi havde opsparet flere penge end det, så besluttede vi, at støtte Care’s afrikanske spare-lånegruppe program med kr. 10.000. Det går ud på, at kvinder går sammen lokalt, sparer lidt penge sammen i en pulje, som de så kan låne af til deres forskellige forretninger. Det virker som om, det giver meget lovende resultater, med et mere robust lokalsamfund og kompetente kvinder.

Lyseslukkerprisen

I denne ”skæve” beretningsperiode har vi ikke uddelt nogen Lyseslukkerpris. Det er jo noget, vi gør i december måned.

Guidede cykel- og (nu også) gåture

- Turen rundt til vores mosaikker lå i forlængelse af udgivelsen af det nye Mosaikhæfte. 17 kørte med rundt.

- For tredje gang cyklede Torben af sted på sommerens Jazz-cykeltur til Tranegilde, og han fik 20 med sig – og det er da ikke så ringe, dér midt i sommerferien.

- Og så var det, vi forsøgte os med en gåtur langs Store Vejleå. Ikke bare ad de slagne stier, men i bogstaveligste forstand langs åen. Selvom det øsregnede den dag, mødte 5 op, og det blev en udmærket tur, som vi besluttede at gentage – men så i solskin. Derfor prøvede vi igen 3 uger senere. Denne tur er i skrivende stund ikke afholdt.

Bagtanken med Store Vejleå turen er også at gøde jorden for vores ide om at få etableret en trampesti langs åen ☺

- Familie-Legepladsturen er i skrivende stund heller ikke afviklet.

Hørings svar til kommuneplan 2009 – 2021

Kommunen fremlagde et godt forslag til kommuneplan – som vi dog gerne ville gøre endnu bedre ☺. Derfor foreslog vi:

- At der sættes mere fokus på elbesparelser (og ikke kun varmebesparelser).
- At der kan opsættes vindmøller (og ikke kun solfangere, solceller og grønne tage).
- At der etableres et lokalt Vedvarende Energiselskab.
- At der i nye boliger installeres urinsortierende toiletter.
- At begrebet ”arkitektonisk kvalitet” også kommer til at rumme hensynet til energi, klima og miljø.
- At antallet af planlagte P-pladser generelt reduceres med 25 – 50 %.
- At der etableres aflåselige og overdækkede cykel P-pladser ved A-Centeret.
- At der etableres et økologisk supermarked i A-Centeret.
- At der anlægges en Trampesti langs Store Vejleå fra Roskilde kro til Porsemosen.

Kommunen mente dog dels, at flere af vores forslag ikke hører hjemme i en kommuneplan og dels, at andre allerede ligger implicit i kommuneplanen. Så i den endelige kommuneplan, fik vi ikke meget med - men bare kommunen et godt stykke hen ad vejen er enige med os, så gør det jo heller ikke så meget, hvad der bliver skrevet ned.

Andet

- VEstegnens Naturpleje, VeNa er et nystartet samarbejde om plejen af de grønne områder og formidlingen af kulturhistorien. I første omgang med fokus på Store Vejleådalen. Deltagerne er kommuner, Dyregårde, naturorganisationer, Vikingelandsbyen, Kroppedal og os. Vi bidrager især med den kulturhistoriske vinkel og fyrer op under ideen om en trampesti langs Store Vejleå.
- Flere medlemmer deltog i Agenda Centerets Energi- og Klimaseminar i marts. Seminaret handlede om, hvad vi nu gør lokalt, efter at klimatopmødet skuffede fælt.
- En del medlemmer deltog ligeledes i Agenda Centerets solcelletur i juni til Gaia Solar, der producerer solceller.

Medlemmer og nyhedsbrev

KØF havde den 31.8.2010 een forening og 68 personer som medlemmer. Det er 3 flere end den 1.1.2010.

I løbet af perioden er der udsendt 4 “Kulturøkologisk-Nyt”.

Bestyrelsen

Bestyrelsen blev valgt på Årsmødet den 28. januar 2010. Til formand genvalgtes Erland Andersen (Røde Vejmølleparken). Til næstformand genvalgtes Torben Nielsen (AB Syd Gård og Række). Til bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Tove Jensen (VA 4 Syd) og nyvalgtes Henning Collin (Solporten). Som suppleant genvalgtes Helene Eskildsen (Hyldespjældet).

Bestyrelsen har i perioden holdt 2 bestyrelsesmøder og et bestyrelsesseminar.

Agenda Centeret

Til KØF's to pladser i Agenda Centerets bestyrelse valgtes Søren Birk (Stadionparken) og Carsten Larsen (medarbejder i BO-VEST).

Økonomi

Kontingenter er kr. 75,- for en person og kr. 100,- for en husstand. Foreninger betaler kr. 500,-. Ud over kontingenter får KØF kr. 15.000 årligt til sit arbejde af Agenda Centeret. Uforbrugte midler går tilbage til Agenda Centret.

Regnskab 2009

I flg. vedtægterne skal sidste års regnskab (2009) godkendes af Bestyrelsen i 1. kv. af det efterfølgende år (2010) og efterfølgende forelægges Årsmødet (oktober 2010):

	Ind	Ud
Kontingenter	4.125	
Afrika	24.140	24.140
Klodemosaik	48.200	50.199
Vestskovhæftet	16.244	16.244
Øvrige projekter og aktiviteter		7.923
Tilskud fra Agenda Centeret	<u>5.797</u>	<u>0</u>
Balance	<u>98.506</u>	<u>98.506</u>
	=====	=====

Bestyrelsen godkendte regnskabet den 2. marts 2010

Forslag til aktiviteter i 2011

- Etik: Arbejde for at få en madudstilling op og stå, samt bemale en tunnel med bur- og økologiske høns.
- Foreningernes dag, Grøn Dag eller ved anden lejlighed: Lukke folk ind i et bur, så deres forhold svarer til burhønsenes.
- Gå-1-Ton: Deltage i arrangementer med en ”etisk” bod og Vestskovhæftet.
- Kommunens Grønne Dag: Producere kompostorm til dagen og deltage med ”etisk” bod.
- Indsamling til Afrika: Yde mikrolån og evt. støtte andre relevante projekter.
- Bjørneklobekæmpelse: På frivillig basis i Hyldagerparken og i Store Vejleå dalen for Albertslund kommune.
- ”Kultur i Natur”: Plante en sol i krokus og videreudvikle motivet.
- Mosaikkerne: Vedligeholde og formidle mosaikkerne – især Klodemosaikken, der også skal belyses under COP 16 i Mexico.
- Trampesti langs Store Vejleå: Arbejde videre med ideen.
- Motorring 4: Følge udviklingen og forholde os til hvad der måtte ske i sagen.
- Guidede cykelture: Arrangere 3-4 ture.
- Lyseslukkerprisen 2010: Uddeles af bestyrelsen i december.

Bestyrelsen den 31.8.2010